

# Regenboognatie failliet?

Bisschop Kevin DOWLING analyseert het geweld in Zuid-Afrika

**Erik DE SMET**

Onderzoek toont aan dat zowat de helft van de Zuid-Afrikaanse bevolking onder de armoedegrens leeft. Nochtans gaat het land door als het rijkste van het zwarte continent en is zijn handelspositie indrukwekkend. De recente opstand van de mijnwerkers in de platinamijnen en de bloedige onderdrukking daarvan, waarbij 47 doden vielen, roepen veel vragen op. Waar gaat het naartoe met de 'regenboognatie'?

Kevin Dowling is bisschop van Rustenburg, waar de beruchte mijnen zich bevinden. De bisschop, ook vicevoorzitter van Pax Christi International in navolging van de kardinalen Danneels en Monsengwo, staat bekend om zijn sociale stellingname. De katholieke Kerk in Zuid-Afrika, slechts één van de ruim vijfhonderd kerkgemeenschappen in het land, is klein en arm. De meeste katholieken behoren tot de armste lagen van de bevolking.

Mgr. Dowling: „De stakingen in de Marikanamijn bevestigen het idee dat er zonder geweld geen resultaten zijn te boeken. Het geweld van de ordetroepen kwam als antwoord op het geweld van de stakers. Voor werkloze jongeren is geweld blijkbaar de enige weg om aandacht te krijgen. Dat gif sijpelt de hele Zuid-Afrikaanse samenleving in.”

„De invloed van die negatieve ontwikkelingen op het gemeenschapsleven is zeer groot”, geuigt mgr. Dowling. „In een van de sloppenwijken rond de mijnen had ons bisdom een project voor daklozen en aidswezen, maar we moesten het opdoeken. De veiligheid van de zusters kon na de onophoudelijke intimidaties niet langer worden gegarandeerd.”

## Extreme armoede

De onderliggende reden voor de golf van geweld is natuurlijk de extreme armoede in het land. In Zuid-Afrika leeft de eerste wereld naast de derde. Rond alle Zuid-Afrikaanse steden vind je sloppenwijken vol mensen die van het platteland naar de stad afzakken op zoek naar werk.

Mgr. Dowling: „Voorheen leefden de arbeiders vaak in hostels. Wie wel werk vindt, ontvangt nu een woonvergoeding van 200 euro, maar velen willen dat geld houden om er hun karige loon mee aan te vullen en verkiezen in een krot te wonen.”

Het baart de bisschop grote zorgen dat heel wat arbeiders de inzet van de vakbonden verwerpen. „Extremistische politieke militanten vuurden hen de voorbije maanden aan met de bedoeling de regering te ontwrichten.”

Ondanks haar geringe omvang en haar karige vermogen en kracht, wil de katholieke Kerk in de sociale chaos projecten in gemeenschappen blijven aansturen. Mgr. Dowling: „Dat kunnen we niet in ons eentje. We willen dus samenwerken met de regering. Ook zij kan het niet alleen. Samen zijn we sterker.”



De gedreven politica Katrin Göring-Eckardt zegt aan wie het horen wil dat ze gelovig is. © KNA-Bild

# Duitse groenen hengelen naar gelovigen

Voorzitster van de Duitse evangelische synode werd verkozen tot groene kopvrouw

**Lukas VANACKER**

De 60.000 militanten van de Duitse groene partij verkozen onlangs Jürgen Trittin en Katrin Göring-Eckardt tot *Spitzenduo* (topduo) voor de komende parlementsverkiezingen. De gelovige Göring-Eckardt versloeg verrassend het kleurrijke boegbeeld Claudia Roth.

Göring-Eckardt zetelt sinds 1998 voor Bündnis 90/Die Grünen in het Duitse parlement, waarvan ze in 2005 vicevoorzitster werd. Daarnaast is de 46-jarige theologe al sinds de DDR-tijd actief in de evangelische Kerk. In 2009 werd ze verkozen tot voorzitster van de synode van de Evangelische Kirche in Deutschland, een hoog en prestigieus ambt. „Mijn geloof maakt me rustig”, verklaarde de domineesvrouw recentelijk. „Ik bid voor het eten en lees elke dag minstens één Bijbelvers.”

Volgens Michael Lühmann, politicoloog aan de universiteit van Göttingen, wint de groene partij de jongste jaren sterk aan populariteit onder christenen in Duitsland. „Oorspronkelijk was de groene beweging antikerkelijk. De voorbije jaren profileren de groenen zich meer op thema's

zoals duurzaamheid, solidariteit en sociale gerechtigheid. Dat zijn christelijke waarden bij uitstek. Het mensbeeld van groenen en christenen komt eigenlijk goed overeen. Beiden beklemtonen de *Eigenverantwortung*, de idee dat iedereen zorg draagt voor zichzelf zowel als voor anderen. Ook het hele klimaatvraagstuk heeft een christelijk-conservatief kantje: we willen onze planeet bewaren. Bij de groenen zijn al die waarden ecologisch gebonden, bij christenen veeleer religieus.”

Een gelovige politica als Katrin Göring-Eckardt kan daarom veel christelijke kiezers aantrekken. „Geloof kan bepaalde waarden overbrengen in de politiek”, stelt politicoloog Lühmann. „Vandaag voert de Duitse regering een bijna neoliberale agenda uit. Bij een deel van de burgerlijke klasse leeft het gevoel dat de conservatieve regeringspartijen de christelijke waarden ernstig verwaarlozen. Op die ontevredenheid wil Göring-Eckardt inspelen. Bovendien openden de recente verkiezingen in Baden-Württemberg, waar Winfried Kretschmann de eerste groene minister-president van Duitsland werd, de ogen van vele groenen. Als overtuigde katholiek haalde Kretschmann heel wat stemmen in het burgerlijke kamp. De groenen hopen nu van Göring-Eckardt een tweede Kretschmann te maken.”

Zou Jezus ook groen stemmen? „Jezus zou vandaag niet tot één bepaalde partij behoren”, antwoordde 'KGE' desgevraagd aan de krant *Bild am Sonntag*. „Als gelovige probeer ik mijn engagement in de politiek af te stemmen op wat ik als christen vertegenwoordig. De Bijbel zegt echter niet hoe ik over de aanleg van een nieuwe autoweg moet stemmen.”

Na bondskanselier Merkel en de nieuwe president Joachim Gauck treedt opnieuw een geprofileerde Oost-Duitse protestante toe tot het kranse toppolitici in Berlijn. Katrin Göring-Eckardt liet weten dat ze haar ambt van synodepreses laat rusten tot aan de parlementsverkiezingen in september 2013. Daarna behoort een 'zwart-groene' regering met de CDU van Angela Merkel tot de mogelijkheden. Tijdens een partijcongres reageerde Göring-Eckardt lachend: „We willen geen coalitie met de CDU, we willen hun kiezers.”



Stakende mijnwerkers voerden maandenlang actie. Velen vrezen dat hun gewelddadige acties de toon zetten. © Imageglobe

Advertentie



## GIFTEN VOOR DE PAUS PRO PETRI SEDE vzw

*Ubi caritas et amor, Deus ibi est!*

Beste donateur,

Ook vandaag zijn er wereldwijd onlusten en oorlogen. Solidariteit met onze broeders en zusters in nood is dan ook een dringende en blijvende opdracht. Gebed en steun zijn daartoe noodzakelijk. U kent ongetwijfeld de slagzin: „Bidden verandert de wereld niet. Bidden verandert de mensen en de mensen veranderen de wereld.”

Aan deze verandering kunnen we allemaal meewerken door onze solidariteit te uiten. De vzw Giften voor de Paus - Pro Petri Sede zamelt al decennialang geld in voor de werken van de paus. Deze giften worden beheerd door de Pauselijke Raad Cor Unum, die de ingediende projecten onderzoekt en voor goedkeuring aan de paus voorlegt. Die projecten komen van bisdommen in derde wereld en betreffen zowel het bouwen van scholen, hospitalen, weeshuizen en kerken, als steun aan vormingsprogramma's en hulp aan slachtoffers van hongersnood, natuurrampen en oorlogen.

**Aarzel niet, maar schrijf nog vandaag uw gift over op rekening BE74 4747 1136 5907 BIC KREDBEBB van de vzw Giften voor de Paus in 3220 Holsbeek.**

Ik dank u van harte voor uw mildheid. We hebben al 80.000 euro ingezameld. Stap voor stap naderen we het bedrag van 100.000 euro dat wij in 2013 aan Paus Benedictus XVI willen schenken voor projecten in de wereldkerk.

Voorzitter van de vzw Giften voor de Paus - Pro Petri Sede,

Jean Marie Scheerlinck

Langeveld 14, 3220 Holsbeek  
016/56 66 18  
jmscheerlinck@skynet.be

Advertentie

**Mijn Stannah Starla, de stijl die me bevalt, de teruggevonden vrijheid ...**




**Documentatie en gratis prijsofferte op**  
[info@stannah.be](mailto:info@stannah.be)    **0800 95 950**    [www.stannah.be](http://www.stannah.be)

Naam + Voornaam .....  
 Adres .....  
 Postcode .....    Stad .....  
 Tel: .....    E-mail .....

Stannah bvba, Poverstraat 94, 1731 Relegem    **Stannah**